

# Ik kan u niet vergeten

René De Clercq (1877 - 1932)

Arthur Meulemans (1884-1966)

*Warm Andantino*

**Zang**

1. Ik kan u niet ver - ge - ten, Mijn sim-pel lan - de - kij, Bij  
3. Dat zin-gend wiel van va - der, Het bracht, met staag ge-ruis, Den

**Piano**

*Met pedaal*



5

*toenemen*

men-sen die veel we - ten, Veel heb-ben en veel zijn. 2. Ik heb u nooit ver -  
rij-ken a - vond na - der En 't brui-ne brood in huis. 4. Draait door mijn zang bij -



10

lo - ren Uit de o - gen van mijn ziel, Mijn dorp-ken en mijn  
tij - den Een har - der ron-ken rond, Het maakt in lust en



14

to - ren En va - ders zin-gend wiel. —  
lij - den Mijn ar - men trots ge - zond. —

*rit.*

